

# *islam ümmetinin saadeti nasıl gerçekleşir?*

*şeyh abdulAziz bin abdUllah bin baz*

*kitab ve sünnete  
davet yayınları*



**İSLAM  
ÜMMETİNİN  
SAADETİ  
NASIL  
GERÇEKLEŞİR?**

**ŞEYH ABDULAZİZ BİN ABDULLAH BİN BAZ**

KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI  
1435

**İSLAM ÜMMETİNİN  
SAADETİ  
NASIL GERÇEKLEŞİR?**

ŞEYH ABDULAZİZ BİN ABDULLAH BİN BAZ

tercüme

Ebu Turab bin AbduRahman es-Sivasi

tashih ve yayına hazırlama

Ebu Umeyr bin Muhammed et-Turki

irtibat:

[kitabvesunnet@gmail.com](mailto:kitabvesunnet@gmail.com)

**YAYIN HAKKI İSLAM ÜMMETİNE VAKİFTİR, DİLEYEN ÇOĞALTABİLİR**

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hamd Allah'ındır. Salat ve selam Allah Resûlu'ne, âline ve ashabına olsun. Emmâ ba'du:

Ey Müslüman Topluluğu!

Selim akıl sahibi hiçbir kimsenin şüphesi yoktur ki, ümmetlerin, kendilerini yönlendiren, doğru yola rehberlik eden bir yönlendiricisi vardır.

Ümmeti Muhammed, İmamı ve onların Resûlu Muhammed (sallAllahu aleyhi ve sellem)'i örnek alarak, emr-i bi'l maruf, nehy-i ani'l münker ve hayra davet etme hususunda ümmetlerin en faziletlisi ve en özelidir.

Bu, ümmetin dünya ve Ahirette saadet ve kurtuluşunun sebeplerindedir.

Her Müslümana vacip olan, gücü nisbetinde, ilmi ve kudretine göre, kendisi arınacak ve başkaları da onu örnek edinecek derecede nasihat, yönlendirme, emr-i bi'l-maruf ve nehyi ani'l-münker hususlarında kolları tam anlamıyla sıvamaktır.

Allahu Teâlâ buyurmuştur ki:

**"Ve sen hatırlat, muhakkak ki hatırlatma mü'minlere faydalıdır."**<sup>1</sup>

Şüphe yok ki her mü'min, hatta her insan, Allah'ın hakkının ve kullarının hakkının kendisine hatırlatılmasına ve bunları eda etmeye teşvik edilmeye şiddetle muhtaçtır; hakkı ve hak üzere sabretmeyi karşılıklı tavsiye etmeye şiddetle muhtaçtır.

Allah subhânehû, apaçık Kitabında kazananların sıfatlarını, onların övülen amellerini; kaybedenlerin sıfatlarını ve onların zemmedilen ahlakını haber vermiştir. Bu, Kur'ân-ı Kerîm'in pek çok âyetinde mevcuttur. En kapsamlısı da Allah subhânehû'nun Asr Sûresi'nde şöyle buyurduğudur:

**"Asra andolsun. Muhakkak ki insan hüsrandır. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler ve hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler (haric)."**<sup>2</sup>

Allah (azze ve celle), bu kısa ve azametli sûrede kullarını, dört sığata hasredilen kazanç sebeplerine irşad etmiştir:

**Birincisi:** Allah'a ve Resûlu'ne iman

**İkincisi:** Salih amel

<sup>1</sup> Zariyat Sûresi, 55. âyet

<sup>2</sup> Asr Sûresi, 1.-3. âyet

**Üçüncüsü:** Birbirine hakkı tavsiye etmek

**Dördüncüsü:** Birbirine sabrı tavsiye etmek

Her kim bu dört makamı kemali ile yerine getirirse, en büyük kazanca nail olur, Kıyamet Günü Rabbinden (gelecek) ikramı ve kalıcı nimetleri elde etmeyi hak eder.

Her kim de bu sıfatlardan saparsa ve bu sıfatları ahlak edinmezse, en büyük hüsrana dâçar olur ve zillet yurdu Cahîme yol alır.

Allah Subhânehû, Kitâb-ı Kerîminde, kazananların sıfatlarını ve çeşitlerini açıklamış ve Kitabının pek çok yerinde bunları tekrar etmiştir ki kurtuluş talibi bu sıfatları bilsin, bunları ahlak edinsin ve bu sıfatlara davet etsin.

Yine O (celle celaluhu), hüsrana uğrayanların sıfatlarını, mü'minler bunları bilsinler ve bunlardan uzak dursunlar diye pek çok âyette açıklamıştır. Allah'ın Kitabını çok tedebbür eden ve çokça tilavet eden kimseler, Allah Subhânehû'nun geçen pek çok ayette buyurduğu üzere, kazananların sıfatlarını ve kaybedenlerin sıfatlarını detaylı bir şekilde bilirler.

Allah (azze ve celle)'nin şu âyeti, bahsedilen âyetlerdendir:

**"Muhakkaki ki bu Kur'an en doğruya hidâyet eder ve sâlih sâlih amel işleyen mü'minlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler."**<sup>3</sup>

Yine Allahu teâlâ şöyle buyurmuştur:

**"(Bu) bir kitaptır, onu sana biz indirdik, mübarektir. Âyetlerini tedebbür etsinler ve akıl sahipleri tezekkür etsin diye."**<sup>4</sup>

Yine Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

**"Ve bu bir kitaptır (ki), onu biz indirdik, mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve ittikada bulunun, ola ki rahmet olunassınız."**<sup>5</sup>

Nebî (sallAllahu aleyhi ve sellem)'den şöyle buyurduğu sahih olarak nakledilmiştir:

**"Sizin en hayırlınız, Kur'ân'ı öğrenen ve öğretendir."**<sup>6</sup>

Yine Nebî (sallAllahu aleyhi ve sellem), Veda Haccı Hutbesinde Arefe Günü herkesin huzurunda buyurmuştur ki:

---

<sup>3</sup> İsrâ Sûresi, 9. âyet

<sup>4</sup> Sad Sûresi, 29. âyet

<sup>5</sup> En'âm Sûresi, 155. âyet

<sup>6</sup> Buhari tahrir etmiştir



"Şüphesiz ki ben size, eğer sımsıkı sarılırsanız asla dalâlete düşmeyeceğiniz bir şey bırakıyorum ki o, Allah'ın Kitabıdır."<sup>7</sup>

Allah Subhânehû bu âyetlerde, Kur'ân'ı, kullar tedebbür etsinler, ona tâbi olsunlar ve onu (Kur'ân'ı) dünyada ve Ahirette saadetin, izzetin ve kurtuluşun sebeplerine rehber edinsinler diye indirdiğini beyan etmektedir.

Resûl (sallAllahu aleyhi ve sellem) de Kur'ân'ı öğrenmeye ve öğretmeye irşad etmekte ve insanların en hayırlılarının, onunla amel etmek, ona ittibâ etmek, onun hudutlarına riayet etmek, onunla hükmetmek ve muhakeme olmak için Kur'ân'ı öğrenen ve başkalarına öğretenler olduklarını beyan etmektedir.

Nebî (aleyhisselâtu vesselâm), Arafe günü büyük bir topluluk içerisinde insanlara, Allah'ın Kitabına sarıldıkları ve onun öğretileri üzere yürüdükleri müddetçe asla dalâlete düşmeyeceklerini izah etmiştir.

Selefi Salih ve bu ümmetin evvelindekiler, Kur'ân öğretileri ve Resûl (sallAllahu aleyhi ve sellem)'in sîreti üzere dosdoğru olduklarında, Allah onları aziz kıldı, şanlarını yükseltti ve Allah subhânehû: **"Allah, sizlerden iman eden ve salih amel işleyenlere vaadetmiştir (ki) kendilerinden öncekileri halife kıldığı gibi onları (da) arzda halife kılacaktır ve mutlaka onlara kendileri için razı olduğu dinlerini temkin edecektir. Ve onları korkularından sonra emniyete tebdil edecektir. Bana**

<sup>7</sup> Muslim tahrir etmiştir

ibadet ederler, bana bir şeyi şirk koşmazlar ve bundan sonra kim küfrederse artık onlar fasıklardır."<sup>8</sup> kavlinde, yeryüzünde kendilerine vaad ettiği başarıyı mümkün kılmıştır.

Yine Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

**"Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz size nusret verir ve ayaklarınızı sabit kılar."**<sup>9</sup>

Yine Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

**"...ve O'na (Allah'a) yardım edene, Allah mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah Kaviyy'dir, Aziz'dir. Onlar ki, eğer onları arzda yerleştirirsek namazı ikame ederler ve zekâtı verirler ve ma'rufu emrederler ve münkerden nehyederler ve işlerin akibeti Allah'a aittir."**<sup>10</sup>

**Ey Müslüman Topluluğu!**

Rabbimizin Kitabını tedebbür ediniz, onu çokça tilavet ediniz, ondaki emirlere sarılınız, ondaki nehiylerden sakınınınız.

Kur'ân'ın övdüğü ahlakı ve amelleri öğreniniz ve bu amellere (yarış edercesine) koşunuz, onları ahlak edininiz.

<sup>8</sup> Nur Sûresi, 55. âyet

<sup>9</sup> Muhammed Sûresi, 19. ayet

<sup>10</sup> Hac Sûresi, 40.-41. ayet

Kur'ân'ın zemmettiği, sahiplerini korkuttuğu ahlakı ve amelleri de öğreniniz ve bu amellerden uzak durunuz, aranızda da birbirinize bunu tavsiye ediniz.

Rabbimize kavuşuncaya dek bu hâl üzere sabrediniz. Böylece ikramı hak eder, dünya ve Ahirette kurtuluşu, saadeti ve izzeti kazanırsınız.

Resûl (sallallahu aleyhi ve sellem)'in Sünnet'ine özen göstermek, onunla bilinçlenmek ve onun ışığında yürümek, Müslümanların üzerindeki vaciblerin en önemlilerindedir. Çünkü Sünnet, ikinci vahiydir; Allah'ın Kitabını tefsir edicidir ve onun gizli kalmış olabilecek manalarına irşad edicidir.

Nitekim Allah subhânehû, Kitab-ı Kerîminde şöyle buyurmuştur:

**"...ve sana bu zikri inzâl ettik ki insanlara kendilerine inzâl edileni beyan edesin ve umulur ki tefekkür ederler."**<sup>11</sup>

Yine Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

**"...ve sana kitabı herşeyi beyan eden ve bir hidâyet ve bir rahmet ve müslümanlar için bir müjde olarak inzâl ettik."**<sup>12</sup>

Yine Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

---

<sup>11</sup> Nahl Sûresi, 44. âyet

<sup>12</sup> Nahl Sûresi, 89. âyet

**"Ve sana bu kitabı onlara ihtilâflarını beyan etmen için ve imân edecek bir kavme hidâyet ve rahmet olmasından başka (şey için) inzal etmedik."<sup>13</sup>**

Yine Allah (subhânehû ve teâlâ) şöyle buyurmuştur:

**"Andolsun ki, sizin için Allah'ın Resûlu'nde güzel bir örnek vardır, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için."<sup>14</sup>**

Yine Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

**"Bu itibarla, O'nun emrine muhalefet edenler, onlara bir fitne veya elîm azap isabet etmesinden sakınsınlar."<sup>15</sup>**

Resûl (sallAllahu aleyhi ve sellem)'e ittibâ etmenin, O'nun Sünnet'ine tazim göstermenin, O'nun Sünnet'ine sarılmanın ve 'Sünnet'e muhalefetten veya Sünnet'i küçümsemekten sakındırmanın' vacip olduğuna delâlet eden ayetler pek çoktur.

Kur'ân'ı Kerîm'i tedebbür edenler ve Resûl (sallAllahu aleyhi ve sellem)'den gelen sahih hadisleri tefakkuh edenler bu âyet ve hadisleri bilirler.

---

<sup>13</sup> Nahl Sûresi, 64. âyet

<sup>14</sup> Ahzab Sûresi, 21. ayet

<sup>15</sup> Nur Sûresi, 63. ayet

Kur'ân'a ve Resûl (sallAllahu aleyhi ve sellem)'in Sünnet'ine ittibâ etmedikçe, Kur'ân ve Sünnet'e saygı göstermedikçe, tüm durumlarda Kitab ve Sünnet ile tavsiyeleşmedikçe ve bu hâl üzere sabır göstermedikçe, kullar için dünya ve Ahirette ne salah, ne saadet, ne izzet, ne ikram ve ne de kurtuluş vardır.

Nitekim Allahu Teâlâ buyurmuştur ki:

**"Ey îman edenler! Sizi, size hayat verecek şeye davet ettiklerinde Allah'a ve Resûlune icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah kişi ile kalbi arasına hâil olur ve muhakkak ki, O'na haşrolunacaksınızdır."**<sup>16</sup>

Yine Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

**"Erkekten veya kadından kim mü'min olarak bir sâlih amel işlerse, o takdirde ona mutlaka güzel bir hayat yaşatırız ve onları, mutlaka işlemiş oldukları amellerin ecirlerinden daha güzeliyle mükâfaatlandıracağız."**<sup>17</sup>

Yine Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

**"Ve izzet Allah'ın ve Resûlu'nun ve mü'minlerindir. Ve lâkin münafıklar bilmezler."**<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Enfal Sûresi, 24. ayet

<sup>17</sup> Nahl Sûresi, 97. âyet

<sup>18</sup> Munafikûn Sûresi, 8. âyet

Allah subhânehû, bu âyet-i kerîmelerde kulları, hoş hayatın, rahatın, huzurun, kâmil izzetin ancak Allah'a ve Resûlü'ne icabet eden, kavlen ve fiilen bu hâl üzere müstakîm olan kimseler için hasıl olacağı hususuna irşad etmiştir.

Allah'ın Kitab'ından ve Resûlu (aleyhissalâtu ves selâm)'ın Sünnet'inden yüz çevirip de bunların gayrı ile meşgul olan kimselere gelince onlar, azap ve şekavette, gam, kasvet ve dar geçimde kalmaya devam ederler. O kimseler tüm dünyaya sahip olsalar bile, sonra daha şiddetli ve daha katlanılmaz olana intikal ederler ki o da Ateş'in azabıdır. Bundan Allah'a sığınırız.

Nitekim Allahu Teâlâ buyurmuştur ki:

**"Onlardan infak ettiklerinin kabul edilmesine mani olan şey, ancak onların Allah'a ve Resûlu'ne küfretmiş olmalarıdır ve namaza gelmezler ancak tembel olarak ve onlar infak etmezler ancak kerih görerek. Artık onların ne malları ve ne evladları seni taaccübe düşürmesin. Allah ancak murad eder ki, onları bununla dünya hayatında azablandırmak ve onların kâfir oldukları halde nefisleri çıkıversin."**<sup>19</sup>

Yine Allahu Teâlâ buyurmuştur ki:

**"O takdirde benden size bir hidayet geldiği zaman, kim benim hidayetime tabi olursa artık dalalete düşmez"**

<sup>19</sup> Tevbe Sûresi, 54.-55. ayet

ve şekavete uğramaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse, artık şüphe yok ki, onun için pek dar bir maişet vardır ve O'nu Kıyamet gününde âma olarak haşrederiz."<sup>20</sup>

Yine Allah (azze ve celle) bize şu sözü bildirmiştir:

**"Ve elbette onlara en büyük azaptan önce daha yakın azaptan tattıracağız. Ola ki onlar rücu ederler."**<sup>21</sup>

Yine Allah (subhânehû ve teâlâ) şöyle buyurmuştur:

**"Muhakkak ki iyiler, elbette ni'metler içindedirler. Ve muhakkak ki facirler, elbette Cahîm içindedirler."**<sup>22</sup>

Bazı müfessirler şöyle demişlerdir:

"Şüphesiz ki bu âyet, iyilerin ve facirlerin dünya ve Ahiretteki durumlarını kapsamaktadır.

Mümin, -dünyada kendisine fakirlik, hastalık ve benzeri musîbet türlerinden (bazıları) isabet etse bile- dünyasında, kabrinde ve Ahiretinde nimetler içerisindedir.

Facir de -dünya nimetlerinden idrak ettiğini tatsa bile- dünyasında, kabrinde ve Ahiretinde Cahîmdedir. Bunun böyle olması ancak, aslında nimetlerin kalp nimetleri, kalbin rahatı ve huzuru olması hasebiyledir.

<sup>20</sup> Tâhâ Sûresi, 123.-124. âyet

<sup>21</sup> Secde Sûresi, 21. âyet

<sup>22</sup> İnfitar Sûresi, 13-14. âyet

Mü'min -Allah'a imanı, itimadı, O (celle celaluhu) ile kifayet etmesi, O (celle celaluhu)'nun hakkını ayakta tutması ve O (azze ve celle)'nin vaadini tasdik etmesi ile kalbi mutmain, göğsü açık ve vicdanı rahattır.

Facir ise -kalbinin hastalığı, cehaleti, şüphesi, Allah'tan yüz çevirmesi, kalbinin dünyevî istekler ve şehvetlerde parça parça olması hasebiyle- daimî bir azab, endişe ve yorgunluk içerisindedir. Fakat hevâ ve şehvetlerin sarhoşluğu, akılların bu hususu düşünebilme ve hissedebilme (melekesini) körleştirir."

Ey Müslüman Topluluğu!

Dikkat buyurun ki siz, Allah'a ibadet/kulluk ve taat için yaratıldınız. Bu hususta bilinçlenin. Rabbinize kavuşuncaya dek, bu hâl üzere dosdoğru olun. Bu sûretle, kalıcı nimetleri elde edebilir; Cahîm'in azabından selamet bulabilirsiniz.

Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

**"Muhakkak ki: Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra istikamet üzere olanların üzerlerine melekler nüzul ederler (ve derler ki): Korkmayın ve mahzun olmayın. Ve size vaad olunmuş olan cennet ile müjdelenin. Biz dünya hayatında ve ahirette sizin dostlarıyız. Ve orada nefislerinizin iştahı neyi çekiyorsa sizin içindir ve**



orada ne isterseniz sizin içindir. Gafur ve Rahîm'den ikram olarak."<sup>23</sup>

Allah (azze ve celle) yine şöyle buyurmuştur:

**"Muhakkak ki onlar Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra istikâmet üzere oldular. Artık onların üzerine bir korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır."**<sup>24</sup>

Bizi ve tüm Müslümanları bu kimselerden eylemesini, cümlemizi nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden korumasını Allah'tan dileriz. Şüphesiz ki O, her şeye kadîrdir.

Salat ve selam, O (celle celaluhu)'nun kulu ve Resûlu olan, Nebîmiz Muhammed'e, âline ve ashabına olsun.

---

<sup>23</sup> Fussilet Sûresi, 30-32. âyet

<sup>24</sup> Ahkaf Sûresi, 13-14. âyet

# İSLAM ÜMMETİNİN SAADETİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

---

[www.kitabvesunnet.blogspot.com](http://www.kitabvesunnet.blogspot.com)

# İSLAM ÜMMETİNİN SAADETİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

---

[www.kitabvesunnet.blogspot.com](http://www.kitabvesunnet.blogspot.com)

*Kur'ân'ın övdüğü ahlakı ve amelleri öğreniniz ve bu amellere (yarış edercesine) koşunuz, onları ahlak edininiz.*

*Kur'ân'ın zemmettiği, sahiplerini korkuttuğu ahlakı ve amelleri de öğreniniz ve bu amellerden uzak durunuz, aranızda da birbirinize bunu tavsiye ediniz.*

*Rabbinize kavuşuncaya dek bu hâl üzere sabrediniz. Böylece ikramı hak eder, dünya ve Ahirette kurtuluşu, saadeti ve izzeti kazanırsınız.*

*Resûl (sallallahu aleyhi ve sellem)'in Sünnet'ine özen göstermek, onunla bilinçlenmek ve onun ışığında yürümek, Müslümanların üzerindeki vaciblerin en önemlilerindendir. Çünkü Sünnet, ikinci vahiydir; Allah'ın Kitabını tefsir edicidir ve onun gizli kalmış olabilecek manalarına irşad edicidir.*

*Şeyh AbdulAziz bin AbdUllah bin Baz (rahimehUllah)*